



Döden kommer att föras fram i form av ett svartvitt får

Abu Sa'id al-Khudri (må Allah vara nöjd med honom) berättade att Allahs sändebud ﷺ sa: "Döden kommer att föras fram i form av ett svartvitt får. Sedan någon att ropa ut: 'Paradisets folk!' Då höjer de huvudet och tittar. Han säger då: 'Känner ni till den här?' De svarar: 'Ja, det här är döden', och då har alla sett den. Därefter kallar han: 'Eldens folk!', varpå de höjer huvudet och ser. Då säger han: 'Känner ni till den här?' De svarar: 'Ja, det här är döden', och då har alla sett den.' Sedan kommer den att slaktas, och han säger: 'Paradisets folk! Evigt liv och ingen mer död. Eldens folk! Evigt liv och ingen mer död.' Sedan reciterade profeten ﷺ: 'Varna dem för bedrövelsens dag, då saken redan är avgjord. Ja, de är tanklösa och de har ingen tro' [19:39]. Och människorna i det världsliga livet är tanklösa 'och de tror inte' [19:39].

[Autentisk] [Al-Bukhari och Muslim]

Profeten ﷺ berättar att döden kommer att föras fram i form av ett svartvitt får på domedagen. Då kommer det att ropas: "Paradisets folk!", varpå de sträcker på huvud och nacke för att se. Då säger han till dem: "Känner ni till denna?" De svarar: "Ja, detta är döden", och de alla har sett den och känt igen den. Då ropas det: "Eldens folk!", varpå de sträcker på huvud och nacke för att se. Han säger då: "Känner ni igen denna?" De svarar: "Ja, detta är döden", och de alla har sett den. Då slaktas den, sedan ropar han: "Paradisets folk! Evighet utan död. Eldens folk! Evighet utan död." Orsaken till detta är att det ökar de troendes njutning, och är ett straff för de otrogna. Därefter reciterade profeten ﷺ: "Varna dem för bedrövelsens dag, då saken redan är avgjord. Ja, de är tanklösa och de har ingen tro." På domedagen kommer att paradiset folk att separeras från eldens folk, och varje folk ska träda in i den plats som de ska befinna sig i för all evighet. Följaktligen känner den som begått ondska en djup sorg och bedrövelse över att han inte gjort gott ifrån sig, och den som varit försumlig ångrar att han inte gjort ännu mer gott.

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/65035>

