



Allahs sändebud ﷺ - den sannfärdige och den besannade - sa följande till oss: 'Var och en av er [har varit] en droppe som samlats i sin moders sköte under fyrtio dagar och fyrtio nätter

'Abdullah bin Mas'ud (må Allah vara nöjd med honom) berättade: "Allahs sändebud ﷺ - den sannfärdige och den besannade - sa följande till oss: 'Var och en av er [har varit] en droppe som samlats i sin moders sköte under fyrtio dagar och fyrtio nätter. Sedan fästs han som ett koagulerat bihang under samma tidslängd, därefter blir han till ett stycke oformat kött under samma tidslängd. Efter detta sänds en ängel ned, och som mottagit fyra (befallningar): att nedteckna hans försörjning, hans livslängd, hans gärningar, och om han ska bli olycklig eller lycklig. Sedan blåser han in en själ i honom. Någon av er kan handla som paradiset folk, tills att endast en armlängd skiljer honom från det, sedan hinns han upp av det som är skrivet, och börjar handla som eldens invånare och träder in i den. Och någon bland er kan handla som eldens folk, tills att endast en armlängd skiljer honom från den, sedan hinns han upp av det som är skrivet, och han börjar agera som paradiset invånare och träder in där.'"

[Autentisk] [Al-Bukhari och Muslim]

Ibn Mas'ud sa att Allahs sändebud ﷺ, som är sannfärdig i sitt tal och besannad av Allah, berättade något för oss. Han sa: Var och en av er skapades av något sammanbundet. Detta sker när mannen är intim med sin hustru, varpå han utsöndrar sperma som är spridd och det samlas i kvinnans sköte fyrtio dagar som en droppe. Därefter blir droppen till ett koagulerat bihang i ytterligare fyrtio dagar. Sedan blir det ett stycke mjukt oformat kött i den tredje fyrtio-dagars perioden. Sedan sänder Allah en ängel till den för att blåsa in en själ i den efter att den tredje fyrtio-dagars perioden avslutats. Ängeln beordras då att skriva ned fyra saker: hans försörjning, vilket är måtten av välsignelser han ska åtnjuta i sitt liv, hans livslängd, hur länge han ska befinna sig i denna värld, hans handlingar, och huruvida han kommer att vara olycklig eller lycklig. Därefter svor profeten ﷺ att en person kan göra rättfärdiga handlingar som paradiset folk, i det som människor kan uppfatta till det yttre. Han fortsätter att göra så tills det endast kvarstår en armlängd mellan honom och paradiset, det vill säga att det som återstår tills han når det är likt den som har en armlängd till en plats, men då hinns han upp av det som är skrivet. Följaktligen börjar han göra eldens folks handlingar i slutet av sitt liv och träder därför in i elden. Anledningen till detta är att ett villkor för att handlingar ska godkännas är att man fortsätter göra dem och byter inte väg. En annan person kan däremot göra eldens folks handlingar tills han nästan träder in i den, så pass att han endast var en armlängds avstånd från den, men då hinns han upp av det som är skrivet och förutbestämt.

Följaktligen börjar han göra paradiset folks handlingar och träder således in i paradiset.

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/65037>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

