



Jag är Dimam bin Tha'labah, från Banu Sa'd bin Bakrs bror.'

Anas bin Malik (må Allah vara nöjd med honom) sa: "Medan vi satt med profeten ﷺ i moskén, kom en man ridande på en kamel. Han fick sin kamel att gå ned på knä i moskén, band fast den och sa: 'Vem av er är Muhammed?' Profeten ﷺ satt lutande bland oss. Vi svarade: 'Den här vita lutande mannen.' Mannen tilltalade honom och sa: 'Son till 'Abdul-Muttalib!' Profeten ﷺ sa: 'Jag har hört dig.' Mannen sa till profeten ﷺ: 'Jag vill fråga dig något, och jag kommer att pressa dig i mina frågeställningar, så bli inte arg på mig.' Profeten ﷺ sa: 'Fråga vad du vill.' Mannen sa: 'Jag ber dig svära vid din Herre, och Herren över dem som kom före dig! Har Allah sänt dig som ett sändebudet till hela mänskligheten?' Profeten ﷺ svarade: 'Vid Allah, ja.' Mannen fortsatte: 'Jag ber dig svära vid Allah! Har Allah beordrat dig att vi ska be fem böner under dygnet?' Han ﷺ svarade: 'Vid Allah, ja.' Mannen sa vidare: 'Jag ber dig svära vid Allah! Har Allah beordrat dig att vi ska fasta under denna månad på året?' Han ﷺ svarade: 'Vid Allah, ja.' Mannen sa: 'Jag ber dig svära vid Allah! Har Allah beordrat dig att ta denna välgörenhet från våra rika och fördela det bland våra fattiga?' Profeten ﷺ svarade: 'Vid Allah, ja.' Därefter sa mannen: 'Jag har trott på dig och det du har kommit med, och jag har blivit sänd av mitt folk som ett sändebud. Jag är Dimam bin Tha'labah, från Banu Sa'd bin Bakrs bror.'"

[Autentisk] [Al-Bukhari och Muslim]

Anas bin Malik (må Allah vara nöjd med honom) berättade att medan följeslagarna satt med profeten ﷺ i moskén kom en man in ridandes på en kamel, som han knäböjde och knöt fast. Sedan frågade han: "Vem av er är Muhammed?" Profeten ﷺ satt lutande bland dem så de sa: "Denna vita lutande person." Då sa mannen till honom ﷺ: "Son till 'Abdul-Muttalib!'" Varpå profeten ﷺ svarade honom sägande: "Jag har hört dig, fråga så ska jag svara dig." Då sa mannen till profeten ﷺ: "Jag vill fråga dig något, och jag kommer att pressa dig i mina frågeställningar, så bli inte arg på mig." Det vill säga bli inte irriterad på mig och känn dig inte obekvämt. Då svarade han ﷺ: "Fråga vad du vill." Så han frågade: "Jag ber dig svära vid din Herre och Herren över dem som var innan dig! Har Allah verkligen sänt dig till mänskligheten?" Han ﷺ svarade: "Vid Allah, ja" för att bekräfta sin sanningsenlighet. Då sa mannen: "Jag ber dig svära vid Allah!" det vill säga jag frågar dig vid Allah, "Har Allah verkligen beordrat dig att vi ska be fem gånger under dygnet?", det vill säga de obligatoriska bönerna. Han ﷺ svarade: "Vid Allah, ja." Då fortsatte mannen: "Jag ber dig svära vid Allah! Har Allah beordrat dig att vi ska fasta denna månad under året?", det vill säga månaden Ramadan. Han ﷺ svarade: "Vid Allah, ja." Då sa han: "Jag ber dig svära vid Allah! Har Allah beordrat dig att ta denna välgörenhet från våra rika för att fördela den bland våra fattiga?", det vill säga allmosan. Så profeten ﷺ svarade: "Vid Allah, ja." Följaktligen konverterade Diman

till islam och berättade för profeten ﷺ att han ska kalla sitt folk till islam. Sedan introducerade han sig själv som Dimam bin Tha'labah från Banu Sa'd bin Bakr.

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/65044>

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

