



Jag beordrar er att frukta Allah, och att lyssna och lyda [till ledaren] även om det så skulle vara en abessinsk slav. Efter mig kommer ni att se att se mycket splittring. Håll därför fast vid min Sunnah och de renläriga och vägleda kalifernas Sunnah

Al-'Irbad bin Sariyah (må Allah vara nöjd med honom) sa: "En dag ställde sig Allahs sändebud ﷺ bland oss och gav oss en mäktig förmaning, som fick hjärtan att fyllas av fruktan och ögon att tåras. Vi sa: 'Allahs sändebud! Detta verkar vara ett avskedstal, så ge oss råd.' Han sa: 'Jag beordrar er att frukta Allah, och att lyssna och lyda [till ledaren] även om det så skulle vara en abessinsk slav. Efter mig kommer ni att se att se mycket splittring. Håll därför fast vid min Sunnah och de renläriga och vägleda kalifernas Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Och jag varnar er för de nyinförda handlingarna, då varje innovation är en villfarelse.'"

[Autentisk] [Återberättad av Abu Dawud, at-Tirmidhi, Ibn Majah och Ahmad]

Profeten ﷺ förmanade sina följeslagare med mäktig förmaning, som gjorde att hjärtan kände rädsla och ögonen tårades. Då sa de: "Allahs sändebud! Det verkar som att det är ett avskedstal", eftersom de såg hans starka förmaning, så de bad honom om ett råd som de kunde hålla fast vid efter han hade lämnat dem. Han ﷺ sa: "Jag råder er att frukta Allah", genom att följa hans påbud och undvika hans förbud. "Och att lyssna och lyda", det vill säga till ledarna. Även om makten tas av en slav, varpå någon som är underlägsen istället blir er ledare. Ni ska ändå inte motsätta er honom utan ni ska lyda honom, i fruktan av att kaos ska råda, för den av er som lever länge kommer att se mycket splittring. Då förklarade han för dem hur de ska undvika denna splittring, vilket görs genom att hålla fast vid hans Sunnah, och Sunnah av de renläriga och vägleda kaliferna efter honom. Dessa kalifer är Abu Bakr as-Siddiq, 'Umar bin al-Khattab, 'Uthman bin 'Affan och 'Ali bin Abi Talib (må Allah vara nöjd med dem alla). Man ska hålla fast vid det med kindtänderna, det vill säga visdomständerna, vilket syftar på att personen anstränger sig hårt med att hålla fast och tillämpa Sunnah. Han varnade dem för de nyinförda innovationerna i religionen, då varje innovation är en villfarelse.

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

