



## Återvänd till honom och berätta för honom att han inte tillhör eldens invånare, snarare tillhör han paradiset invånare

Anas bin Malik (må Allah vara nöjd med honom) berättade att: "Profeten ﷺ märkte av Thabit bin Qays frånvaro, så en man sa: 'Allahs sändebud! Jag ska se hur det står till med honom åt dig.' Han kom till honom och fann att han satt i sitt hem gråtandes med huvudet böjt. Han sa: 'Vad är det med dig?' Han svarade: 'Något hemskt', och han brukade höja sin röst över profetens röst, varpå hans handlingar tillintetgjordes och han kommer att vara bland eldens invånare. Mannen återvände till profeten ﷺ och berättade vad han sagt, varpå han skulle gå tillbaka till Thabit med ett glädjande nyheter: "Återvänd till honom och berätta för honom att han inte tillhör eldens invånare, snarare tillhör han paradiset invånare."

[Autentisk] [Al-Bukhari och Muslim]

Profeten ﷺ märkte av Thabit bin Qays frånvaro så han frågade efter honom. Då sa en man att han skulle gå och se efter honom och ta reda på varför han var frånvarande. Han begav sig till honom och fann att han satt sorgset med huvudet böjt i sitt hem. Han frågade honom hur det står till med honom, varpå Thabit berättade att han mådde dåligt, eftersom han brukade höja sin röst över profetens röst, och Allah har varnat den som gör det med att personens handlingar tillintetgörs, och att han följaktligen skulle tillhöra eldens invånare. Mannen återvände då till profeten ﷺ och underrättade honom om vad han hade hört. Profeten ﷺ beordrade honom att gå tillbaka till Thabit med den glädjande nyheten om att han inte alls var från eldens invånare, snarare tillhörde han paradiset invånare. Hans röst var naturligt hög, och han var Allahs sändebuds talare och al-Ansars (hjälparnas) talare.

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/65073>

