



'Människor! Allah har tagit bort högmodet från den hedniska tiden och skrytet om dess förfäder

Ibn 'Umar (må Allah vara nöjd med honom) berättade att: "Allahs sändebud ﷺ predikade för folket på dagen då Mecka erövrades. Han sa: 'Människor! Allah har tagit bort högmodet från den hedniska tiden och skrytet om dess förfäder. Människor är av två typer: antingen en rättfärdig och gudfruktig som är värdefull hos Allah, eller en eländig syndare som är betydelslös hos Allah. Alla människor är Adams barn, och Allah skapade Adam från jord. Allah säger: 'Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och gjorde er sedan till folkslag och stammar för att ni ska lära känna varandra. Den ärorikaste av er hos Allah är den gudfruktigaste. Allah är Allvetande, Underkunnig (om allt) (49:13).'"

[Autentisk] [Återberättad av at-Tirmidhi och Ibn Ribban]

Profeten ﷺ höll en predikan för människorna på dagen då Mecka erövrades. Han sa: Människor! Allah har avlägsnat det hedniska högmodet och fanatismen från er, samt att skryta över ens förfäder. Människor är en av två: Antingen en troende som är rättfärdig, gudfruktig som lyder och dyrkar Allah. Han är följaktligen värdefull hos Allah, även om han saknar status eller en nobel bakgrund bland människor. Eller en otrogen som är en eländig syndare. Han är förnedrad och värdelös hos Allah, även om han har hög status och makt hos människorna. Människor är alla från Adams avkomma, och Allah skapade Adam från jord, därför ska inte någon med denna ursprung från jord ha högmod eller självförhävelse. Detta grundar sig på Allahs ord då han säger: "Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och gjorde er sedan till folkslag och stammar för att ni ska lära känna varandra. Den ärorikaste av er hos Allah är den gudfruktigaste. Allah är Allvetande, Underkunnig (om allt) (49:13)."

<https://sunnah.global/hadeeth/sv/show/65074>

