



Ben ve İmrân b. Husayn, Ali b. Ebî Tâlib -radiyallahu anh-'ın arkasında namaz kıldık. O, secde ettiği zaman tekbir getirirdi, başını secdeden kaldırıncaya tekbir getirirdi, iki rekâtı kıldıktan sonra kalkarken tekbir getirirdi.

Mutarrif b. Abdullah dedi ki: Ben ve İmrân b. Husayn, Ali b. Ebî Tâlib radiyallahu anh'ın arkasında namaz kıldık. O, secde ettiği zaman tekbir getirirdi, başını secdeden kaldırıncaya tekbir getirirdi, iki rekâtı kıldıktan sonra kalkarken tekbir getirirdi. Namazı bitirdikten sonra İmrân b. Husayn ellerimden tuttu ve dedi ki: Bu, bana Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in namazını hatırlattı. Ya da bize Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in namazını kıldırdı.

[Sahih Hadis] [Muttefekun Aleyh]

Bu hadiste, namazın şiarının beyanı vardır. O şiar da tekbir ile büyüklük ve yüceliğin Allah -Subhânehu ve Teâlâ- için ispat edilmesidir. Mutarrif, kendisi ve İmrân b. Husayn -radiyallahu anh-'ın Ali b. Ebî Tâlib -radiyallahu anh-'ın arkasında namaz kıldıklarını, Ali -radiyallahu anh-'ın secde için eğildiğinde tekbir getirdiğini sonra başını secdeden kaldırıncaya ve iki teşehhüdü olan bir namazda birinci teşehhüdden kalktığı anda, kıyamında tekbir getirdiğini haber vermiştir. İnsanlardan çoğu bu yerlerde sesli bir şekilde tekbir getirmeyi terk ettiler. Namazını bitirince İmrân -radiyallahu anh-, Mutarrif'in elinden tuttu ve ona; Ali -radiyallahu anh-'ın, bu namazı ile ona Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in namazını hatırlattığını haber verdi. Çünkü Nebi -aleyhisselam- bu yerlerde tekbir getiriyordu.

<https://sunnah.global/hadeeth/tr/show/5275>

