



Có một phụ nữ đến gặp Thiên Sứ ﷺ với chiếc áo choàng may sẵn

Theo ông Sahl bin S'ad kể: Có một phụ nữ đến gặp Thiên Sứ ﷺ với chiếc áo choàng may sẵn, bà nói: Tôi đã tự may chiếc áo choàng này cho Người khoác nó. Thiên Sứ ﷺ đã nhận - đúng lúc Người đang cần - Người liền khoác nó lên người và nó cũng là xà rồng của Người. Thấy Thiên Sứ khoác lên áo choàng thì một người đàn ông liền lên tiếng: Xin Thiên Sứ cho tôi chiếc áo đó, nó thật là đẹp. Thiên Sứ ﷺ đáp: {Được thôi.} Sau khi ngồi cùng mọi người trở về nhà Thiên Sứ ﷺ đã sai người mang chiếc áo cho người đã xin. Mọi người trầm trồ nói: Anh thật diễm phúc, Thiên Sứ ﷺ đã khoác nó lúc Người đang cần nó, vậy mà khi anh xin Người vẫn cho anh, giống như anh biết là Thiên Sứ ﷺ không khước từ ai xin điều gì. Người đàn ông đáp: Xin thể với Allah, tôi không xin nó để mặc, tôi vốn xin nó để liệm mình khi chết. Ông Sahl kể: Chiếc áo đúng đã làm vải liệm quán thi hài ông ấy.

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari ghi tương tự]

Qua Hadith cho thấy Thiên Sứ ﷺ rất rộng lượng khi ai đó xin Người về bất cứ gì có thể cho là Người đều cho, dù đang rất cần nhưng Người vẫn cho. Giới phân tích Hadith giải thích thêm: Được phép lấy Barakah (hồng phúc, may mắn) từ cơ thể Thiên Sứ ﷺ qua những vật dụng được Người sử dụng, đây là đặc ân dành riêng cho Thiên Sứ ﷺ, tuyệt đối không được lấy bất cứ ai khác so sánh với Người dù đó là người ngoan đạo ra sao. Hiểu được điều này tất cả Sahabah đã không làm thế với bất cứ ai ngoài Thiên Sứ ﷺ, lúc Người còn sống và cả sau khi Người qua đời. Nếu đó là điều tốt là họ đã làm trước chúng ta mất rồi.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/5648>

