



“Đối với Ta, thế giới này có gì đáng để bận tâm! Ta ở thế gian này chẳng khác gì một người cưỡi ngựa nghỉ mát dưới bóng của một gốc cây rồi rời đi và bỏ lại nó”

'Abdullah bin Mas'ud cho biết rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ nằm ngủ trên một tấm chiếu và khi Người đứng dậy, các lằn của từng sợi đan của tấm chiếu in hằn trên lưng và hông của Người. Thế là chúng tôi nói: Hỡi Thiên Sứ của Allah! Chúng tôi sẽ mang đến cho Người một tấm thảm tốt và êm ái hơn. Nhưng Người nói: “Đối với Ta, thế giới này có gì đáng để bận tâm! Ta ở thế gian này chẳng khác gì một người cưỡi ngựa nghỉ mát dưới bóng của một gốc cây rồi rời đi và bỏ lại nó”.

[Sahih (chính xác)] [Do At-Tirmizdi và Ibnu Majah ghi]

'Abdullah bin Mas'ud cho biết rằng Thiên Sứ của Allah ﷺ đã ngủ trên một tấm chiếu nhỏ dẹt từ một số loại cây, nên khi Người thức dậy và tấm chiếu in hằn lên da bên hông Người, vì vậy chúng tôi đã nói: Hỡi Thiên Sứ của Allah! Chúng tôi sẽ mang đến cho Người một tấm thảm tốt và êm ái hơn để Người không phải nằm trên tấm thảm thô ráp này. Nhưng Người ﷺ nói: Ta không dành tình yêu hay sự quen thuộc với thế giới này đến nỗi Ta phải khao khát nó, thật ra Ta giống như chỉ ở lại thế giới này như một kỵ sĩ đi dưới bóng cây rồi ra đi và rời bỏ nó mà thôi.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/65814>

